



Mijn kinderen, ik heb het u al
wat 'k geven kon gegeven:
mijn werkzaamheid, bij dag en nacht,
mijn liefde en ook mijn leven. G. G.



Bid voor de Ziel

van Mevrouw

EMILIE BAGUET

Oorlogsweduwe 14-18 van

Mijnheer JOSEPH VANDENBERGH

Geboren te Nederbrakel, de 24 December 1882
en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen, de
8 Februari 1955. Versterkt door de laatste H. H.
Sacramenten en de Pauselijke Zegen "In Articulo
Mortis", — Lid van de Bond van het H. Hart en
de Confrerie der H. Barbara.

Nu moeder van ons is heengegaan, beseffen wij
in onze diepe verslagenheid welke kostelijke schat
wij hebben verloren.

Voor ons was ze het beeld van goedheid, van
trouwe, van opoffering. De vrees des Heren ge-
leidde haar; zij was de kroon der wijsheid. Ecc.

Vroegtijdig weduwe, daar haar man sneuvelde
in de eerste wereldoorlog, viel zij alleen met haar
kleine kinderen; alleen om het hoofd te bieden
aan de harde strijd van het leven. Heldhaftig leidde
en voedde zij haar jong gezin op, als een verstan-
dige, wijze, sterke vrouw.

In al haar eenvoud was zij een ongekunstelde
moeder, echt en waar. Zij muntte uit door zacht-
zinnigheid en verdraagzaamheid. De sterke liefde
heeft haar steeds bezield: zorgend, zelfvergetend.

In een onberispelijk, godsdienstig en diep
vroom leven putte zij de kracht tot grote deugd.
Met haar fijnvoelend gemoed vond zij gemakkelijk
haar God en innig verenigd met Hem droeg ze
haar zware kruisen.

Stil is ze door het leven gegaan, onopgemerkt
door de wereld, groot in al haar eenvoud.

Haar zachte en stichtende dood was dan ook de
zichtbare bekroning van haar rein en deugdzaam
leven.

Bemide Kinderen en Kleinkindertjes, dierbare
familieleden en vrienden, mijn taak is volbracht.
Hebt dank voor uw allesgevende offergeest en
liefde tijdens mijn ziekte. Ik weet het, Gij zult mij
zeer missen; maar bewaart mijn laatste kruisken
en mijn laatste woorden diep in uw hart. Met Vader
zal ik U allen in de Hemel verwachten. Onder-
tussen zal het gebed ons samenhouden.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk. 300 d. afl.
Zoit Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl.



Juffrouw Yvonne Vandenberg:

**Mijnh. en Mevr. Leon De Roe-Vandenberg en
kinderen:**

**Mijnh. en Mevr. André Vandenberg-Provost
en kinderen:**

**De Familiën Baguet, Vandenberg, Goessens
en Christiaens.**

danken U om Uw blijken van
kristelijke deelneming.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle.