

Ik ken een lied dat 't hart bekoort...
O Moederlied... mijn hart vergeet U niet!...
G. Antheunis.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

JULIA BAGUET

Echtgenote van Mijnheer

KAMIEL FLAMÉE

geboren te Nederbrakel, de 23 december 1900
en er onvoorziens overleden de 24 september 1958.

Gezald met het H. Oliesel.

Zij was lid van de Christene Middenstandsvrouwen.
het genootschap van de H. Barbara en van de
Bond van het H. Hart.

Zij werd ons letterlijk gestolen, onze goede en aan-
minnelijke moeder: voor een paar dagen nog vol
zorg, werklust en levenslust en nu... een kil lijk.

Wij hebben er nooit durven aan denken dat die
zachtmoedige ogen, die ons zo liefdevol gadesloegen,
zo spoedig zouden verstarren en verduisteren, dat die
breed-lachende lippen en mond die ons zo dikwijls
spraken van Jezus en Maria, zo plots zouden verstijven
en stom worden, dat de gezegende handen en armen
die ons zo dikwijls moederlijk-hartstochtig hebben
omkneed, gedragen en gezegend, lam en machteloos
zouden worden, dat dit moederhart dat ons allen een
gelijke onblusbare liefde toedroeg, zou stilvallen.

O goede God, ons hart breekt van smart en onze
ogen zijn rood-geweend omdat we voortaan ons
heiligst bezit op aarde, Moeder, moeten derven; maar
we betrouwen ons op U: Gij zult onze droefheid in
vreugde omkeren. Gelukkig die in God geloven, als
diepe wonden 't herte slaan. De duurzame overledene
was het toonbeeld der kristelijke vrouw, der toegewijde
echtgenote, der goede moeder, die alleen leefde voor
haar gezin en haar kinderen.

Lieve echtgenoot, duurzame kinderen, kleinkinderen
en familieleden, wij hoopten dat we nog vele jaren
zouden mogen bijeen blijven in onderlinge liefde en
familiegeest, doch onderwerpen we ons aan de God-
delijke Wilsbeschikkingen: op God betrouwd, is op
de rots gebouwd. Schijnbaar zijn we wel gescheiden
maar van uit de Hemel zorg ik verder voor U.
Vaart allen wel en eert vader door hem te troosten
in zijn enzaamheid. Bewaart immer mijn aandenken
in uw hart en bid voor mij. Tot weerziens bij
O. L. Heer en God zegene en beware U.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

†

*De familiën BAGUET, WATTEZ,
FLAMÉE en VAN DER ZWALMEN,*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470.