

Tot U verhef ik mijn ziel. mijn God, op U betrouw ik. (Ps.24)

**Bidt voor de ziel van Mevrouw
Weduwe Henri SCHEPENS
geboren MARIA BAILLON**

Derde Ordeling van St. Franciscus en Lid van de Bond van het H. Hart.

Lid van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn.

geboren te Dendermonde, op 1 oktober 1880 en er godvruchtig overleden op 4 december 1963, gesterkt door het H. Sacrament der zieken en de Pauselijke zegen.

Bij haar levensavond mocht deze edele vrouw het getuigenis afleggen dat zij gelukkig was over het voorbije leven, en dat zij niet vreesde vóór de Goddelijke Rechter te verschijnen, die zij trouw had gediend.

Diep geloof, autentieke vroomheid, vriendelijkheid en eenvoud des harten kenmerkten hare persoonlijkheid. Zij was schoon in haar goedheid; zij wist dat een goed-mens-zijn de fundamentele leidraad is voor ieder christenmens. Dit woord was haar daad. Innige genegenheid voor de haren kon ze paren aan minzame omgang en bereidwilligheid voor de anderen. Medelijden voor hulpbehoevenden droeg zij voor zich uit, samen met

een toegewijde belangstelling voor alles wat eerbaar en waardevol was in stad en parochie. Een lieve attentie had zij voor de parochiekerk, die haar immer dierbaar was: uren van haar tijd heeft ze jarenlang in eerbied en liefde gegeven aan het keurig herstellen van priestergewaad en kerkinnen voor de eredienst; zo droeg ze in haar menselijke handen een kleinood voor de Heer in ons midden.

Zij die zo dankbaar was en kies, zal nu bij de Vader in de hemel gedenken, met haar lieve echenoot, reeds lange bij de Heer, zij die alles uitgedacht hebben om haar aangenaam te zijn en in de tegenheden van het leven te helpen en te verkwikken. En zij die blijven, schenken hun goede moeder en zuster en bekende een trouwe herinnering en een dagelijks gebed.

O. L. Vrouw van Troost, bid voor ons. (50 d. aflaat.)

De Families SCHEPENS, BAILLON, van RUYMBEKE, MINAZIO, VAN DE VOORDE, GROISIEAUX, MAHIEU, danken U voor de blijken van genegenheid en medevoelen.
