

Gezegend zij de naam van Jezus !



Bedenk met een vroom gebed de ziel van

MEVROUW ALIDA BAILYU

Echtgenote van Mijnheer THEOPHIEL DE KEZEL

geboren te Uiterkerke op 31 Januari 1866 en zacht gestorven
in de Heer te Heist-aan-zee op 18 Maart 1955, bediend
van de Heilige Sacramenten en vereerd met de
Pauselijke zegen.

Behoed mij, Heer, want Gij zijt mijn behoud, mijn licht,
mijn leven.

Wat kan mijn ziel, als zij op U niet bouwt, nog vreugde
geven ?

Aan de getrouwen, die uw eigen land in recht be-
wonen

Schenkt Gij genade, Heer, met volle hand zult Gij
hen lonen. Ps. XV.

De dood heeft haar uit de woeste zee van het leven
in de veilige haven aangebracht: voortaan is zij vrij
van de ellenden van het vergankelijk leven en bevrijd
van de slavernij van het lichaam, dat aan alle rampen
onderhevig is. H. Ephrem.

Hoe beter gij u tot lijden schikt, des te wijzer handelt
gij en des te groter zal uw verdienste zijn.

Navolging III-I.

De achtbare overledene heeft thans een verdienstelijk
leven beëindigd; edelmoedig heeft zij de zware lasten
van haar hard leven opgenomen, om zich, naar best
vermogen, te geven voor haar kroost. Ook in de moei-
lijkste omstandigheden heeft zij niet geklaagd. Met moed
heeft zij gezorgd voor haar kinderen, veel gearbeid en
geleden en steeds op God betrouwd. Haar lang leven
heeft zij gelaten besloten en met een gerust gemoed zich
voorbereid op de dood. Moge de goede God haar ge-
nadig opnemen in het rijk der eeuwige vreugden en van
onverstoord geluk.

Geliefde Kinderen, teerbeminde Kleinkinderen, hebt
dank voor uw goedheid en uw trouwe bezorgdheid voor
Moeder. Altijd was ik met ieder van U begaan om U
met raad bij te staan. Midden de beproeving weze uw
betrouwen op God standvastig. Onze Lieve Heer zegene
U allen in het verdere leven. Uw gebed voor mijn ziel-
rust weze het blijvend bewijs van uw dankbaarheid.

Mijn dierbare Bloedverwanten, bidt voor mij ! Vaarwe!
en tot weerziens.

Heilige Jozef, patroon der stervenden, b. v. o.
Mijn Jezus, Barmhartigheid !



Mijnheer en Mevrouw Oscar DE KEZEL-LOOZE en Kinders ;
Mevrouw Weduwe Maurice FIEVEZ-DE KEZEL en Kinders ;
Mijnheer en Mevrouw Georges BEUN-DE KEZEL en Kinders ;
De Familiën DE KEZEL en BAILYU,

bedanken U voor de
gebeden en bliken
van deelneming in de
rouw die hen komt
te treffen.

P. Ghysaert, Heist