

Om je heengaan treuren wij.
Om wat je was zijn wij dankbaar.



Vroom aandenken aan

MEVROUW

Anne-Marie BAISIER

weduwe van de Heer Lucien MOREELS

Geboren te Roubaix op 2 april 1915 en
godvruchtig overleden in het R.V.T.
St. Rafaël te Liedekerke op
28 april 1994 gesterkt door het
H. Sakrament der Zieken.

Wanneer je niet meer vechten kunt,
Wanneer het leven zwaar lijkt om dragen,
Wanneer je staat op 't dode punt,
Wanneer je vleugels lijken lamgeslagen,
Wanneer je uitgeschakeld wordt,
Wanneer je staan moet langs de kant van
't leven,
Wanneer je niets hebt dan tekort,
Zodat je ook niets hebt om weg te geven,
Wanneer je je zó eenzaam voelt,
Dat zelfs de liefste je niet kan bereiken,
Wanneer Gods zee je overspoelt
Omdat je bent als eiland zonder dijken,
Wanneer je vuur is uitgeblust,
Dan is er slechts van één kant hulp,
Wie moe is vindt bij Jezus rust.

Haar kinderen en kleinkinderen
danken U voor de blijken van deelneming