

†

Dierbaar aandenken aan de Heer

Petrus, Maurits BAKELAND

echtgenoot van Mevrouw

Yvonne De Puydt

geboren te Lovendegem op 15 juli 1900,
is hij op 5 april 1977 te Merendree in
de Heer ontslapen. Tijdig werd hij gesterkt
door Christus in de heilige Sacramenten
en door de Pauselijke Zegen.

Zijn arbeid, zijn gezin, veel vriendschap met
de mensen van zijn tijd hebben aan zijn
leven 'n hele betekenis en waarde gegeven.
Het harde werken heeft hij nooit ontzien,
het heeft hem in staat gesteld te hebben
wat nodig was en aan ieder het zijne te
geven. Zijn kinderen mochten steeds zijn
goedheid ondervinden, hun geluk was zijn
vreugde. Ongedwongen en getrouw in ge-
negenheid, was hij met velen bevriend, met
de mensen leefde hij in vrede.

Maar God, - in een zeer stipte godsdienst-
praktijk, - was hem zijn gehele leven, van-
zelfsprekend eigen gebleven. De grond en
de bron van zijn ongekwunsteld gedrag wa-
ren diep geloof, ongestoord vertrouwen in

de goedheid van God. Wel zal hij geen
hoge wetendheden over God gekend heb-
ben: zijn spreken over God en met God
lag vast in de simpele woorden van het
dagelijks gebed van de kristen: 'n Onze
Vader, 'n Wees gegroet. De zekerheid
waarmede hij, door zijn lijden heen en
stervend nog, tot de laatste lettergreep die
gebeden herhaalde, deze zekerheid zal voor
hem " begin van zaligheid " zijn geweest.
God die hem hoorde heeft hem verhoord,
hij heeft hem de vriendschap van zijn va-
derhart geschonken, voorgoed.

Lieve Echtgenote, Kinderen en Kleinkinde-
ren, moge U Gods goedheid U altijd be-
schermen. Leeft moedig, vaartwel.

De families Bakeland, De Puydt, Van Wa
en Zilvermid;

danken U innig voor uw deelname in
rouw en gebeden

Drukk. De Craene, Hansbeke