



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**André BAKKAUS**

**echtgenoot van Mevrouw  
Denise BOUCHAIN**

Geboren te Everbeek op 26 december 1923  
en godvruchtig overleden in het rusthuis  
"Sint Franciscus" te Opbrakel  
op 5 september 2001,  
gesterkt door het H.Sacrament  
van de ziekenzalving.

---

Uw aanwezigheid en uw medevoelen  
waren voor ons een troost,  
wij danken U ervoor.  
De families Bakkaus, Chevalier,  
Bouchain en Pieters.

Er is een lege plaats in ons midden, zegt men.  
En dat is ook zo.  
Maar toch is die ruimte geen leegte, want  
deze nieuwe stilte is vol herinneringen en ons  
hart is meer van jou vervuld dan ooit tevoren.

De woorden die je niet meer spreekt:  
ons hart weet wat je bewoog  
en jouw stem klinkt na in verhalen  
die vandaag en morgen over jou de ronde doen.  
Jouw naam zal niet vergeten zijn,  
hij gaat van mond tot mond  
en leeft in de verhalen die jouw leven bezingen,  
al de dagen dat je bij ons was.

En ooit heeft een mensenzoon gezegd,  
dat we in vriendschap leven deelden,  
in een nieuwe wereld leven vinden zal.  
Je bent er ons nu naar voorgegaan.  
Morgen en toekomst,  
ze zijn voorgoed voor jou begonnen,  
voorbij het dal van de dood  
en ontheven aan vergankelijkheid  
waarin wij nog onderweg zijn.  
En laat in die voorlopigheid ons doen  
wat jij hier ooit begonnen bent:  
vriendschap die de wereld maakt  
tot een huis van vrede en goede trouw  
waarin mensen bij elkaar geborgenheid vinden.  
In voorlopigheid op weg naar morgen.