

Geloofd zij Jezus-Christus



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

ELISA BAKKAUS

weduwe van de Heer

Angel Vanbreusegem

geboren te Everbeek op 18 mei 1889 en er overleden op 4 januari 1970, gesterkt door het Sacrament der zieken,

De wijzer wijst elke uur en tijd,
maar 't uur niet dat ge schuldig zijt
te sterven! Weest dus voorbereid,
de wijzer wijst naar d'eeuwigheid. (G. G.)

De gezondheid is broos, het leven is maar een droom, alles is vergankelijk. Sterven is overgaan van de arbeid naar de rust, van de ballingschap naar 't vaderland. Een mens is vandaag onder het getal der levenden en morgen is hij verdwenen. Houdt u dus bereid.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, nu had ik nog zo gaarne enkele jaarkens bij u gebleven, maar Onze Lieve Heer beschikte het anders. Ik dank u voor uw liefde, genegenheid en goede zorgen, Vergeet mij niet in uwe gebeden, vooral in de H. Mis 's zondags. Ook gij allen die mij bemind hebt, dank ik. Ik bewaar de zoete herinnering aan uwe verkleefdheid en vertroosting welke ik in uw midden genoten heb; blijft mij indachtig en bidt voor mij, vaart wel en tot weerziens bij de Heer!

Mijn Jezus barmhartigheid.

De familiën

**BAKKAUS-VANDEVOORDE en
VANBREUSEGEM-HAILLEZ**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Dr. Modde Everbeek