

Welzilig die geloven,  
bij elken rouw o Heer!  
Eens vinden wij hierboven  
elkander weer.

+

BID VOOR DE ZIEL  
Van Mevrouw

## Flore BAKKAUS

echtgenote van Mijnheer  
Emiel SOETENS

Geboren te Everbeek op 4 mei 1901 en godvruchtig  
overleden te Zarlardinghe op 4 november 1962,  
versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

O groot geheim van de dood, hoe wel leert gij  
ons kennen wat wij in deze wereld zijn. Niets is  
bestendig op de aarde; heden is de mens en mor-  
gen komt hij niet te voorschijn. Het offer dat gij  
van ons vraagt, O Heer is zwaar en pijnlijk. Wij  
buigen het hoofd met onderwerping en zeggen:  
"Vader dat niet onze wil maar de Uwe geschiede".

Allen, die de geliefde overledene gekend hebben,  
zullen getuigen dat zij werkzaam, zorgvol en recht-  
vaardig was. Eenvoudig en dienstwillig verwierf zij  
de genegenheid der mensen. In stilte, maar met  
algehele overgave en geestdrift heeft zij haar plicht  
volbracht.

Lieve echtgenoot, ik dank u voor de kalme beraad-  
zaamheid waarmede gij zovele jaren mijn troost,  
steun en sterkte geweest zijt. Zovele jaren was ik  
blij en fier over uw trouwe liefde. Laten wij ons  
schikken naar Gods beschikkingen over ons. Vergeet  
mij niet in uw gebeden.

Beste broeders en zusters hebt dank voor uw liefde-  
volle toewijding en genegenheid gedurende mijn  
leven. Schenkt mij ook een vurig gebed.

Beste Vrienden en kennissen gedenk mij ook in  
uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)



De Families

BAKKAUS,  
SOETENS,  
VAN DE VOORDE,  
BAUWENS,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek