

Vergeeten we niet na 't afsterven, wie ons lief was
in dit leven. (H. J. Chris.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

HELENA BAKKAUS

echtgenote van Mijnheer

Eugène Bauwens

geboren te Everbeek, de 7 Januari 1898, en er
schielijk overleden de 29 November 1956.

Zoals de landman lange tijd en veel moet voor-
zien en bereiden met het oog op de komende oogst,
maar dan ook door de rijke opbrengst ruimschoots
beloond wordt, zo moet de christenmens altijd de
dag van de goddelijke vergelding indachtig zijn!
Daarom zegt de Nafolging van Christus: « Hoe
gelukkig en wijs zij, die zo trachten te leven, ge-
lijk zij in het uur van hun dood wenscn bevonden
te worden. »

Is de dood altijd en voor eenieder pijnlijk, toch
is het heen-aan, midden de nacht, van haar die
onmisbaar leek voor haar echtgenoot, bijzonder
pijnlijk.

Weze deze wrede slag een waarschuwing voor
ons allen. Want dit kan ons eveneens overkomen
Hernieuwen we dan ook telkens we voor 'n groot
lijden staan ons voornemen dit te verzachten door
ons medelijden en goedheid, en bidden we bijzon-
der vurig.

Vergeeten we niet in deze Novembermaand dat
ook wij plots en weldra kunnen geroepen worden
en medelijden en gebeden nodig hebben.

Duurbare Echtgenoot, lang had ik U nog willen
ter zijde staan op aarde. Bij de Heer zult gij het

voorwerp blijven van mijne liefde en gebeden. Hij,
die de bloemen kleedt en 't nietige insekt spijst zal
U ook steunen en sterken! Vaarwel!

Teurgeliefde Kinderen en Kleinkinderen, draagt
uw liefde voor mij over op Vader. Houdt mijn
nagedachtenis in eer door gans uw kristelijk leven

Ik dank u allen voor uw liefde! O. L. Heer zeg-
ne U en vaartwel tot het blijde wederzien!

Dat zij ruste in vrede. Amen.

De familiën BAKKAUS. BAUWENS en
COSYNS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.