

Ik geloof dat O. L. Heer mij bemint. S. Paul.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**JOZEF BAKKAUS**

weduwenaar van Mevrouw

**Clémentine Cosijns**

geboren te Everbeek, de 4 April 1867 en er overleden de 29 October 1955, voorzien van de HH. Sacramenten.

Het tijdelijk leven, met het eeuwige vergeleken, moet eerder een dood dan een leven genoemd worden; want wat is het dagelijks toenemen van de verderfelijkerheid anders dan 'n langzame dood?  
H. Gregorius.

Op de vooravond van het feest van Christus-Koning is Jozef naar zijn Hemelse Meester gegaan. Met de Apostel mocht hij zeggen dat hij een hard leven van veel en zware arbeid geleid heeft in zijn jeugd. Na O. L. Heer zo nagevolgd te hebben heeft hij ook 't geluk gehad van goed voorbereid te worden tot de grote ontmoeting met de Heer en Meester van hierboven.

Van zijn kindsheid af vreesde hij God en onderhield zijn geboden: in die vrees van de Heer, volhardde hij al de dagen van zijn leven. Job. 11

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, ik verlaat deze aarde, waar ik veel gearbeid en geleden heb. Vergeet mij niet in uw geboden. Vaartwel! Weldra zien wij elkaar weder in volle blijheid, die niet zal eindigen.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde! 300 d.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht!

300 d. afl.

De familiën BAKKAUS-DE BLOOS,  
COSYNS-DE TEMMERMAN

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

Dr. v. w. A. Modde, Everbeek.