

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN
de Heer

René BAKKAUS

weduwnaar in het eerste huwelijk van
Mevrouw Mathilde POLS
en in het tweede huwelijk van
Mevrouw Leonie D'HOMME.

Geboren te Everbeek op 8 juni 1899 en
aldaar overleden op 9 april 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten der
stervenden.

Een zeer goed en plichtbewust mens is
van ons heengegaan. In alle stilte was hij
de blijmakende en bezorgde vader. Hij leefde
niet voor zichzelf. Aktief is hij altijd
geweest en gebleven zolang hij kon, gelovig
en betrouwend op de Heer.

Wij danken God, omdat Hij ons zo iemand
in het leven heeft gegeven. René was een
voorbeeldige vader die een schoon gezin
heeft gesticht en daarvoor blij en stipt ge-
werkt heeft.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, het was goed met u te
mogen samenleven en werken. Ik dank u

om alles wat gij voor mij gedaan hebt, uw
zorgen en vooral uw liefde en genegenheid.
De Heer zal er u om lonen.

Mijn familie, vrienden en bureu, vergeet
ook mij niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de
eeuwige rust.

Namis : zondag 5 mei te 10 u. in de kerk
St.-Marie te Everbeek.

De families BAKKAUS, POLS, COSIJNS,
VAN DE CATSEYE,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brake'
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek