

†

Dit weze een uitnodiging tot gebed  
en een aandenken aan het leven  
van de heer

## ROGER BAKKAUS

echtgenoot van mevrouw  
ROSA VAN CAUWENBERGE

geboren te Zarlardinge op 2 februari 1919 en ons  
plots ontnomen door een smartvol ongeluk te  
Geraardsbergen op 21 september 1977.  
Gezalfd in extremis.

Oudstrijder 1940 - 1945  
Lid van Bond van de Gepensioneerden  
Lid van de muziekmaatschappij  
St. Jans Hemelveerdegem  
en St. Eligius Goeferinge.

" Gelovig sterven is afscheid nemen  
van de tijd, niet van het leven "

Omdat we dit geloven, zijn we bij het plots  
sterven van deze actieve man met stille hoop  
vervuld. Ons hart voelt pijn, en zoals de akker  
in deze herfsttijd, schijnt alles dor en ver-  
laten. Na de winter zal de natuur terug ontkie-  
men, bloeien en rijpen, zo zal ook in Gods liefde  
het leven van deze overledene tot een nieuwe  
schepping komen...

Er begon een nieuwe werkdag. Met de hem  
gekende stiptheid en radikaal doorzetten, was  
hij zijn arbeid en zorgen voor de zijnen opnieuw  
begonnen. Enkele minuten nadien, aan de gevel  
van zijn geliefd huis, trof hem het smartvol  
ongeluk. Zijn lichamelijk leven werd plots afge-  
broken, maar door zijn plots ontzielde lichaam  
en zijn verbijsterend heengaan, brak voor de  
openbaarheid de volle lading door van zijn actief

verdiensteijk leven, en de trouwe opdracht niet  
voor zich zelf alleen te leven.

Hij hield van het leven - van kameraadschap -  
van ontspanning en van alles wat het leven  
tot een gave en opgave kon maken. Hij leefde  
voor zijn gezin, en samen met zijn goeie echt-  
genote wist hij aan zijn groot gezin een degelijke  
opvoeding te geven doorheen het offer, vreugde  
en pijn van iedere dag. In menig samenzijn van  
muziekmaatschappijen, oudstrijders, bond van  
gepensioneerden was hij de bezieler en wist  
de goeie noot te vinden. Streng in denken en  
handelen, wist hij zich beminnelijk te maken  
door meelevens met hen die in nood zijn, mee-  
voelen met hen die nood hebben aan vriendelijk  
woord of daad van naastenliefde. Hij was fier  
over zijn kinderen, zijn kleinkinderen waren zijn  
vreugde en trots en vrucht... aan al dat schone  
kwam te vroeg helaas een smartvol einde.

Vanuit ons geloof kunnen we vertrouwvol bidden:  
Heer onze God,  
we zijn U dankbaar  
voor deze goeie echtgenoot en vader.

We danken U voor alles wat Gij  
langs hem aan ons gegeven hebt.  
Moge hij nu verder leven in elk van ons, zodat  
we trouw blijven aan wat hem dierbaar was.  
En mogen wij, in geloof met U en hem verbon-  
den, ook samen verder door het leven gaan !  
Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen,  
broers, zusters, bloedverwanten en talrijke vrien-  
den, vaartwel - veel dank om uw genegenheid  
en delen in zorg en pijn. De Heer weze uwe  
troost en de kracht om verder te leven.

---

De families BAKKAUS, VAN CAUWENBERGE,  
DE VILLAER, STEVENS

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. Mevr. Miserez. Dries. Deftinge