

†

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

ROBERT BARBIEUR

echtgenoot van Mevrouw

ANISETTE REYNAERT

geboren te Aspelare op 19 mei 1923 en in zijn huiselijke kring in de Heer ontslapen op 4 maart 1984, gesterkt door de H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Bureelhoofd Stad Ninove.

Gewezen gemeentesekretaris van Voorde.

Erkend gewapend weerstander.

Adjutant van O.F.

Sekretaris N.S.B. afdeling Voorde.

Bestuurslid N.S.B. gewest Zuid-Oost-Vlaanderen.

Ondervoorzitter van het Verbond der Weerstanders en Politieke Gevangenen van Ninove.

Vereremerkt met verschillende militaire en

burgerlijke eretekens.

Voortaan missen wij zijn hoorbare stem, zijn zichtbare ogen, zijn herkenbare gebaren. Dat zal pijn doen.

Wij kenden Robert van als hij klein was: joviaal, opgeruimd van karakter, steeds bereid te helpen. En die bereidheid anderen te helpen zonder winstbejag heeft hij gans zijn leven volgehouden. Als gemeentesekretaris, als erkend weerstander, als bureelhoofd te Ninove, steeds stond hij in dienst van zijn evenmens zonder op dankbaarheid te rekenen.

Robert hield van het leven, van de mensen rondom hem. Langs zijn schalkse glimlach, zijn guitig woord, zijn vriendelijke groet, werd iedere ontmoeting een feest. De liefde waarin we

echtgenote, kind of vriend mogen zijn, doet pijn bij zo een afscheid omdat vele dankbare herinneringen niet zo plots sterven. Ze doen pijn omdat het verleden goed was.

Dierbare echtgenote, mijn ganse leven en streven was gericht op uw welzijn. Mijn groot verlangen is geweest u gelukkig te weten. Om uw genegenheid, uw goede zorgen, vooral de laatste maanden van mijn leven, dank ik u uit ganser harte.

Gij, Patrick, gedenk steeds de wijze raadgevingen die ik u gegeven heb. En gij, mijn lieve Mireille, droog uw tranen nu ik ben heengegaan. De gedachte aan uw pa, wiens oogappel ge waart, moet u troosten. Studeer verder voor de opbouw van uw levensweg en wees een steun voor ons ma.

Vrienden en collega's, samen mochten we zo dikwijls schone ogenblikken beleven in blijdschap en in vreugde. Weest ook gij mij indachtig.

Moge hij voortleven in uw aller herinnering.

De families BARBIEUR, REYNAERT,
STANDAERT, LIEVENS en DE VRIEZE,

danken U voor de blijken van innige
deelneming en gebeden.

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054/33.89.90
Begraf. Galle Rudy, Ninove. Tel. 054-33.22.31