

*Daar moet toch ergens zonder zorgen
een zonnig land van vreugde zijn.
Waar het altijd lente is en morgen
en wij aan Vaders hart geboren
ontwaken van verdriet en pijn.*

In Gods Vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel aan van :

MEVROUW

Alice BASSELIER

weduwe van de Heer

Hubert DECOUVREUR

levensgezellin van de Heer

Marcel GODYN

geboren te Everbeek op 19 oktober 1914
en overleden in de Sint-Elisabethkliniek
te Zottegem op 2 januari 1991,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

In al haar eenvoud en bescheidenheid was
het leven van deze kristelijke moeder buiten-
gewoon waardevol en schoon, ja, een voor-
beeld in deze eeuw van eigenliefde en onver-
schilligheid.

Met al de vezels van haar hart was zij ver-
kleefd aan haar gezin, en aan God en de kerk.

Moeder, we kunnen niet vergeten wat gij
in ons leven geweest bent. Uw toewijding en
zorgen kunnen wij niet vergoeden, maar ook
uw overtuiging zullen wij missen. Ons dank-
baar hart en onze onbaatzuchtige inzet voor
mekaar is onze enige wedergave.

Uw leven was eerder bescheiden, vrouw van
plicht, werkzaam en zorgzaam, maar enorm
bedrijvig en ijverig, en vooral mild, nadenkend
en begripdend voor Marcel, kinderen, klein-
kinderen, maar bijzonder voor Gary.

Ontelbare weken heeft de dierbare over-
ledene in de kliniek doorgebracht, dagelijks
bezocht door haar graaggeziene Gary en fa-
milie, ze was geduldig, moedig en goed, en
steeds tevreden met ieders bezoek.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, ik
dank u voor uw genegenheid, voor uw gebed,
uw bezoeken en medeleven. Ik dank u allen,
die mijn lijden en sterven kristelijk hebt ge-
maakt, die door uw troostvolle bezoeken en
zoveel liefdevolle attenties mijn lijden hebt
verzacht.

Beste Marcel, we waren samen gelukkig, ik
weet dat ge gebroken zijt, door mijn spoedig
heengaan. Moge God en de familie u steunen.

Geliefde familie, vrienden en goede geburen,
oprechte dank voor uw vriendschap en gene-
genheid, zet het goede voort !

†

De families BASSELIER, DECOUVREUR,

VAN DE MAELE en ROUSSEAU,

danken U voor uw gebed

en uw medeleven in hun rouw.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49