



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Emile BASSELIER

**echtgenoot van Mevrouw
Symonne RUBBENS**

geboren te Geraardsbergen op
4 november 1915 en overleden
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 21 september 2001,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De families Basselier, Claus,
Rubbens en Walraet.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.
(Toon Hermans)

Namis op zaterdag 3 november 2001 om
19 uur in de parochiekerk te Deftinge.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49