

Gelukkig zij die leven en sterven onder Maria's  
bescherming. (H. Alph. de Lig.)



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**EMMA BASSELIER**

weduwe van Mijnheer

Richard Goddijn

geboren te Everbeek, de 17 Februari 1876 en er  
overleden de 6 April 1955, voorzien van de  
HH. Sacramenten.

Van levenskrachten uitgeput. is zij gestorven  
in een hoge ouderdom, die een erekroon is voor  
hen die de weg der gerechtigheid bewandelen.  
(Gen. XXV Prov. XVI.)

Zij heeft de omgang van haar huis goed na-  
gezien en wij mogen getuigen dat zij haar brood  
niet in ledigheid heeft geëten. De leemte die haar  
verscheiden veroorzaakt zal zeker nog lang ge-  
voeld worden.

Dierbare Kinderen, Kleinkind en Familie,  
hebt dank voor uw liefde en zorgen. God zal het  
u vergelden. Ik zeg u allen vaarwel en tot weder-  
ziens in de Hemel.

Ik vraag u mijner indachtig te zijn in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 qu, afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn Zaligheid.

300 d. afl.

De familiën BASSELIER, BRODELEZ  
en GODDYN

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
deelneming en danken U.

**Dr. Vw Modde, Everbeek.**