



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

***Flore Emma BASSELIER***

weduwe van de Heer Robert VANDENHAUTE

geboren te Everbeek op 20 februari 1916  
en overleden in het Sint-Franciscustehuis  
te Opbrakel op 24 oktober 1999,  
begeleid door de gebeden  
uit de dodenliturgie van de H.kerk.

---

De families

BASSELIER - VANDENHAUTE  
VAN DER MAELEN en DE VUYST  
danken U voor uw medeleven en gebed.

In deze tijd dat chrysanten bloeien en de herfstbladeren neervallen, dragen wij deze goede en teergeliefde moeder naar haar laatste rustplaats. Het doet ons allen pijn en we hebben zo'n verdriet, want zij was zo in-goed, zo eenvoudig, geduldig en steeds opgewekt.

Zij was schoon in haar eenvoud, in haar dienstbaarheid en in haar bescheidenheid. Haar leven was gekenmerkt door noeste arbeid en geduldig aanvaarden van lijden en beproeving. En dit werd haar zeker niet gepaard.

Met pijn in het hart, maar ook met grote dankbaarheid nemen wij afscheid van deze goede moeder Emma. Wij kunnen nooit vergeten wat zij voor ons betekend heeft door haar overgrote bezorgdheid, haar onverdroten werklust en haar diep geloof.

Heer, laat Emma op haar tocht naar de eeuwigheid Uw goedheid ondervinden en de liefde van haar die haar dierbaar zijn.

Namis op zaterdag 11 december 1999 om 19 uur  
in de parochiekerk Sint-Lambertus te Parike.