

Zalig is de mensch, dien God bereid zal vinden, wanneer hij hem rekening zal komen vragen.

Matth. 24, 15.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-THERESE BASSELIER

weduwe van

CHARLES POLS

geboren te Everbeek, den 15 Februari 1855 en er
overleden den 28 April 1945

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.



Zij was een eenvoudige, rechtschapen en godvreezende vrouw. De goedheid harer inborst verwierf haar de achting en de genegenheid van allen die haar kenden.

Job. 1 — H. Bern.

De krachten haar ontbrekende, stierf zij in een gelukkigen ouderdom en gevorderden leeftijd, zij had de volheid harer dagen bereikt.

Gen. 25, 8.

Zij was een goede moeder. Altijd heeft zij haar kinderen tot het goede aangespoord, gansch vervuld zijnde van godsvrucht en wijsheid. . . O Geëerde moeder, uw naam zal altijd in ons geheugen geprent blijven.

Mach. — Ps. 44.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen, gij allen, die ik oprecht bemind heb. Dank voor uw verkleefdheid en toegenegenheid. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Druk. Depessemier - Everbeek.

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeende
deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, tante, groot-
tante en bloedverwante

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën **BASSELIER, POLS, VAN PEVENAGE.**
en **SOETAERT**