

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Valère BASSELIER

echtgenoot van
Mevrouw Yvonne VAN WIJMEERSCH.

Geboren te Everbeek op 3 november 1908 en
godvruchtig overleden in het Sint-Franciscuste-
huis te Brakel-Oprakel op 18 juni 1988.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.
Oudstrijder 1940 - 1945.

Lieve echtgenote, meer dan vijftig jaar hebben
we samen lief en leed gedeeld; het was geen
dag te veel. Elke dag was er een om dankbaar
voor te zijn, hoewel geluk en vreugde niet al-
tijd even sterk aanwezig waren. Er zijn zelfs
dagen, ja soms jaren geweest waar het vech-
ten was om in het bestaan weer overeind te
komen.

Onze liefde voor elkaar, de liefde die ook God
aan ons had toebedeeld was er een om samen
de strijd van het leven aan te gaan en deze
ook te winnen. In de pijn, in het verdriet, in
de strijd om ons bestaan groeide niet alleen
de bezorgdheid voor elkaar maar ook de liefde.
Samen zijn wij door het tranendal gegaan om
ons gezin te zien opgroeien.

Nu ik van U afscheid moet nemen, zal ik aan
God de bescherming vragen die U nodig hebt
om over dit pijnlijk moment heen te komen.

Elke dag zullen mijn gedachten naar U en onze
kinderen uitgaan.

Dank voor de vele zorgen en liefdevolle atten-
ties die je de laatste jaren van mijn leven hebt
betoond. Ik weet dat alles wat je voor mij ge-
daan hebt, een teken was van onze grote lief-
de waar je niet voor bedankt wilt worden. Toch
moeten we als mensen een teken geven, een
gebaar voor onze waardering, voor wat de an-
dere aan liefde aan ons geeft. Aanvaard dan
dit dankwoordje als blijk van mijn genegenheid.
Lieve kinderen en kleinkinderen, ik weet hoe
bezorgd jullie waren om mij; altijd heb ik
dat gewaardeerd. Draag nu die liefde, die be-
zorgdheid over op moeder. Ze heeft jullie hard
nodig om over dit scheiden heen te komen.
Dierbare vrienden, moge het verdriet om mij
U niet ontmoedigen, omdat wij de zekerheid
hebben, dat het leven, hoe hard ook, een gro-
te betekenis heeft in de ogen van God.
Bid tot Maria, onze Hemelse Moeder. Zij zal
U allen de kracht geven om in moeilijke mo-
menten het licht der verlossing te schenken.

De families

BASSELIER, VAN WIJMEERSCH,
HALLIEZ, HAUSTRAETE,
danken U.

Namis: zaterdag 9 juli 1988 om 8.30 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel