

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in Mij geloofd zal in eeuwigheid niet sterven. » Evangelie.



Bid voor de ziel van de Heer
Cyriel - Robert BASTIEN

Weduwnaar van
Mevrouw Verda MESSIANT

echtgenoot van
Mevrouw Maria Julia GASTHUYS

geboren te Leupegem op 11 januari 1897 en godvruchtig overleden in het O. L. Vrouw ziekenhuis te Oudenaarde op 17 november 1975. Voorzien van het H. Sacrament der zieken.

Opgeëiste 1914-1918

Cyriel was altijd een sterke en ijverige man die veel gewerkt heeft, die de zorg van het gezin met toewijding op zich had genomen. Sedert enkele maanden verzwakte de gezondheid. Hij voelde zijn einde naderen en hield orde in zijn leven, zoals gans zijn leven ingericht was.

Zijn taak was volbracht. Stil is hij van ons heengegaan, uitgeput van krachten. Maar wij hebben hem niet verloren : ook hier ging hij ons voor op de weg naar het andere en betere leven, uit een wereld die ook wij moeten verlaten.

Voor wie in U geloofd, Heer, wordt het leven niet weggenomen maar vernieuwd.

Voor U, dierbare echtgenoot, plaatst het stervensuur een punt achter de last en de zorgen. Hoe hoog ook uw ouderdom, voor ons allen laat uw afsterven een leegte.

Beste echtgenote, wij hebben samen de vreugde en het leed van het dagelijks leven moedig gedragen. Dankbaarheid ben ik verschuldigd om de goede zorgen en genegenheid waarmede gij mij hebt omringd en dit vooral gedurende mijn ziekte. Met deze sterke herinnering neem ik van u afscheid.

Beste kinderen en lieve Christine, uw goede vriend is nu weg, blijf me in gedachte en gebed steeds indachtig. Ik heb getracht u met mijn liefde en zorgen te omringen, omdat ik zeer veel van u hield. Uw diep geloof en volle vertrouwen in de Heer zal u sterk maken in deze beproefde ogenblikken van mijn heengaan. Wees nu goed voor elkander en de Heer lone het U.

De deelneming in rouw en gebeden voor het verlies en de zielezaligheid van de duurzame overledene was een troost en kostbare hulp.

Wij danken u daarvoor van harte :
zijn echtgenote, kinderen en kleinkind,
de families Bastien, Gasthuys en Messiant.