

*Diep betreurd, maar zeer dankbaar  
om zijn liefdevol leven,  
nemen we afscheid van*



de heer  
**Edouard BASTIEN**

echtgenoot van  
Mevrouw Anna DEBISSCHOP

*geboren te Oudenaarde op 16 april 1923  
en er plots thuis overleden  
op 15 november 1994,  
gesterkt door het Heilig Sakrament der Zieken.*

*Oorlogsvrijwilliger 1940 - 1945*

*Medestichter en bestuurslid van de vereniging der  
oorlogsvrijwilligers 1940 - 1945 van Oudenaarde*

*Medaille van vrijwilliger 1940 - 1945*

*Medailles van oorlogsvrijwilliger 1940 - 1945*

*Herinneringsmedaille van de oorlog 1940 - 1945*

*Medaille van militair strijder*

*Medaille R.C.B.L.*

*Medaille van Generaal Eisenhouwer*

*Herinneringsmedaille van oorlogsvrijwilliger van  
1940 - 1945 van Oudenaarde*



Namis op vrijdag 9 december 1994 om 18.30u.

Edouard was als het ware gedreven naar het verbroederingsfeest met Hastings in Engeland. Hij heeft er drie emotie-volle dagen doorgemaakt met vele herinneringen. In de daaropvolgende nacht is hij plots overleden. Hij had nog alles kunnen vertellen. Niets liet vermoeden dat hij zo onverwachts van ons zou heengaan. Wij staan versteld, perplex, verslagen, sprakeloos. Het is haast niet te geloven en toch is het de ruwe werkelijkheid.

Sinds enkele jaren kon Edouard genieten van een welverdiende op rust-zijn na een leven van zwaar werken als loodgieter. Een bekwaam vakman als hij was, heeft hij jaren lang dezelfde patroon gediend. Zij waren wederzijds tevreden van elkaar.

Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen waren hem diep genegen. Ook hier was hun liefde wederkerig. Hij heeft hard voor hen gewerkt. Hij zag heel graag hoe de kleinkinderen opgroeiden tot jongvolwassenen en was begaan hoe zij later hun weg zouden gaan. De familiebanden waren hem heilig. Dagelijks zocht hij contact. Maar al te vroeg is hij van ons heengegaan. Zijn naastbestaanden, zijn familie en vrienden oud-strijders : zij zullen hem missen. Goede buurtschap en familiebanden zijn een steun voor mensen die op leeftijd komen.

Edouard, rust zacht. De Heer heeft U binnengeleid in een vreugde zonder pijn, zonder einde. Dat is de hoop die jij aan ons doorgeeft. Rust in vrede.

De families BASTIEN-VAN DEN ABEELE en DEBISSCHOP - CNUDDÉ danken U van harte voor uw aanwezigheid en uw gebed.