

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**Jean, Joseph BASTIEN**

*echtgenoot van Mevrouw*

**JULIA GHEEROLFS**

*geboren te Ronse op 26 november 1896  
en er overleden op 21 maart 1965,  
voorzien van de H.H. Sakramenten.*

« De rechtvaardige leeft door zijn geloof ». Zo kon de dierbare afgestorvene zijn eigen leven overzien in het licht van het geloof. Zo kon hij zijn beproeving en zijn hinderend ziek-zijn aanvaarden als een uitnodiging van de Heer om van elke aardse droom zich verder los te maken.

In de versterving van het leven, in de gelaten aanvaarding van elke beproeving leert een kristen de belangrijkste en laatste daad van zijn leven op aarde. Voor een kristen is de versterving de vóór-oefening op het kristelijk sterven.

De dood komt niet onverwacht wanneer ze ons wakende vindt in heiligmakende Genade en in Liefde. Het is dan geen noodlot, maar de laatste uitnodiging van de Heer zelf om in te gaan tot het Rijk en de eeuwige Liefde van de Vader.

Beste echtgenote, lieve zoon en mijn goede familie ik moet u niet allen noemen, maar ge weet zelf hoe ik u dankbaar blijf om uw waken en uw bidden, om uw liefde en uw zorg. Blijf mij gedenken in het Offer van de H. Mis en in uw gebed.

Liggen mijn handen nu stil gevouwen, bij God in de hemel wil mijn liefde voor u immer werkzaam blijven.

Jezus, Maria, Jozef, geef hem de eeuwige rust.

Drukk. Van Enis, Ronse.

Mevrouw Jean, Joseph BASTIEN-GHEEROLFS,  
Mijnheer en Mevr. Adrien BASTIEN-PROVOST,  
Mejuffer Martine BASTIEN,  
Mejuffer Katrien BASTIEN,

De familiën BASTIEN, GHEEROLFS,  
CALLEWAERT en VAN ENIS,

*danken U van harte voor de bliken  
van innige deelneming en gebed.*