

God is Goedheid ,,



"Om mensen tot God te brengen is werken goed,
bidden nog beter, maar lijden is het beste ,,

Priester Poppe

Gedenk in uw gebeden de ziel van
Zeer Eerwaarde Heer

Maurits Bastien

geboren te Zulzeke 11 september 1908

priester gewijd te Gent 2 mei 1943

*onderpastoor te Oudenaarde - O.L.Vrouw van Pamele
gedurende 8 jaar, en 12 jaar te Ronse - St.-Hermes.*

Pastoor te Michelbeke sinds 14 mei 1963.

Overleden te Berchem-Vlaand. op 5 april 1966.

"Ze noemden mij Meester", ik heb voor de jeugd

De letters op borden geschreven,

Ze noemden mij "Leider", ik leidde . . . waarheen ?

Ach, leiders ook worden gedreven !

Toch kende ik een Meester met hoger gezag,

Met U ga ik op naar het altaar, o Heer,

En buig over reine offeranden.

O, louter mijn lippen en heilig mijn mond,

Geef zeeg'nende kracht aan mijn handen

Zo luidde het op het herdenkingsprentje van zijn
priesterwijding.

Heel zijn leven is een dagelijks pogen geweest dit
ideaal en zijn roeping tot een voortdurende werkelijk-
heid te maken.

Als onderpastoor en nog meer de twee laatste jaren
als pastoor heeft hij zich totaal geofferd, dag en nacht,
voor de mensen die God hem toevertrouwde : zijn
rijke gaven van hart en geest, zijn lichaamskracht, zijn
gezondheid, zijn diep gebed, alles gaf hij onafgebro-
ken. Niet voor zijn eigen glorie - hijzelf teide niet mee-
maar voor God, voor de jeugd, de Chiro, zijn mensen,
zijn parochianen.

Zwaar was het midden in zijn werk machteloos te
vallen : zoveel plannen bleven onafgewerkt, zoveel
schone dromen werden afgebroken. Moedig gaf hij
zich ten slotte over aan Gods wil.

" Alles heb ik voor Michelbeke gegeven, zeg toch
aan mijn parochianen, dat ik alles voor hen offer ! ".
Deze woorden herhaalde hij verschillende malen in
zijn laatste ziekte. " Mijn beste parochianen, leef god-
vruchtig, vergeet God in uw leven niet, leef toch in
eensgezindheid onder elkander ! "

Mijn liefste familie, dank voor uw genegenheid.
Vooral gij mijn zuster en schoonbroeder die alles voor
mij overgehald hebt in mijn ziekte. Ik kan U niet genoeg
danken.

Gij allen die mij gokend hebt, vergeeft mij zo ik
ergens iemand heb pijn gedaan, en bidt God dat Hij
mijn zwakheid vergeve.

Mijn vrienden, medepriesters, denkt aan mij in uw
heilige Mis.

" Maria, koningin der priesters, bid voor mij ",

" H. Sebastiaan, mijn parochiepatroon, bid voor mij ".

Uw gebed was een zoete lfenis voor onze duurzame
overledene.

Uw troostende deelneming in de rouw, een steun
voor de familie.

Hiervoor danken U oprecht

De familiën BASTIEN-SPILEERS.