

Zalig de doden die in de Heer sterven.



Bid voor de ziel van

MIJNHEER

URBAIN BASTIEN

geboren te Leupegem, de 19 Mei 1884 en aldaar godvruchtig overleden, de 21 Juni 1951, versterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Zachtmoedig van karakter en aangenaam van omgang, was de duurzame overledene de vriend van al dezen die hem kenden. De laatste jaren van zijn leven waren een lastige en voortdurende kruisweg maar met voorbeeldige verduelbaarheid en algehele onderwerping aan Gods Wil heeft hij alles verdragen. Vooral de laatste maanden waren hem een onafgebroken foltering, tijdens dewelke hij het bezoek van de priester als een bron van vertroosting van keer tot keer afwachtte.

Beste broeder en schoonzuster, met een nooit onderbroken liefde en engelachtige zorg hebt gij mij deze laatste maanden bijgestaan, niettegenstaande al de last die mijn ziekte U bijbracht naast uw anders reeds zo fel overladen dagelijkse arbeid. Ik bedank U, en vraag aan God dat Hij zelf U daarom belone reeds op aarde, en vooral hiernamaals.

Beste zuster, broeders, familieleden en vrienden, dank voor uwe genegenheid. Bidt nu voor mij opdat de Heer mij genadig weze.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 dagen afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

De Namis te Leupegem, op Zondag 1 Juli, te 6,30 u.

De Heer en Mevrouw Octaaf PARISIS-BASTIEN;
De Heer en Mevrouw Leon BASTIEN-VAN DEN ABEELE;
De Heer en Mevrouw Henri BASTIEN-DELUSSINE;
De Heer Cyriel BASTIEN-MESSIAENT;
De Heer en Mevrouw Michel BASTIEN-DE STAUTE;
De Heer en Mevrouw Cesar VAN DOOREN-PARISIS en dochter;
De Heer en Mevrouw Frans BASTIEN-STUURBAUT en kinderen;
De Heer en Mevrouw Edward BASTIEN-DE BISSCHOP;
De Heer Henri BASTIEN;
Mejuffier, Anna BASTIEN;
De Heer en Mevrouw Urbain BASTIEN-VERPOEST;
De Familien BASTIEN en LEENAERT.

Bedanken