

Wie in Mij geloofd, zal leven, ook al is
hij gestorven.

†

In de vrede van Kristus rust de ziel
van de HEER

Pierre BASTIJNS

Geboren te Beerse op 3 juli 1932 en
overleden te Turnhout op 26 juli 1964.

Voorzien van de genademiddelen van onze
moeder de Heilige Kerk.

Zijn leven was kort en op menselijk plan
meer gevuld met leed dan met vreugde. Maar
de beproevingsen die begonnen in zijn kinder-
jaren, die zijn jeugd tekenden en die hem
neervelden toen hij in zijn volle levenskracht
moest zijn, hebben hem gelouterd tot een
puur offerlam.

Ieder mens heeft een bijzondere roeping
in zijn leven. Pierre heeft zijn roeping, hoe
pijnlijk ze ook was, aanvaard en vervuld met
een uitzonderlijk geduld. Pijnen en blindheid
droeg hij zonder opstandigheid, met een-

voudige maar diepe vroomheid. Nu ziet hij
in het volle licht en in onbegrensd geluk zijn
God die hij trouw heeft gediend.

Goede vader, broers, zuster en tante, ik
dank U voor de eindeloze zorgen en geduld
waarmee gij mij hebt omringd. Samen met
onze lieve mama wacht ik U op in de hemel.

Heer schenk hem de volheid van het
eeuwig geluk.

