

Nu rusten ze, uw vaderhanden  
die in onze handen zijn gewijd.  
Uw werk ontstijgt de aardse landen  
en reikt tot in de eeuwigheid.

†

Bewaar in uw herinnering  
en gedenk in uw gebed

DE HEER

**Emiel BATSELIER**

echtgenoot van

Mevrouw Denise BLATON

geboren te Moerbeke op 12 juni 1924

en overleden te Geraardsbergen

op 20 juni 1994,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

En wil ik uw leven bezingen  
dan worden mijn woorden een lied,  
een lied van eenvoudige dingen,  
van werk en vreugd en verdriet,  
dan worden mijn woorden een kroon,  
mijn vader, uw leven was schoon.

De families BATSELIER  
BLATON  
VERMAEREN  
CNUUDE

danken U voor de blijken van innige  
deelneming hun betuigt bij deze rouw  
die hen diep treft.

---

Moulart-Herregodts

van de maele