

*Zijn strijd is gestreden,
zijn zorgen zijn voorbij,
zijn werk is ten einde,
nu wacht hem de glans der heerlijkheid.*

BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

François BATSELIER

weduwnaar van
Norma SPITAEELS

° Nederboelare op 2 januari 1910

† in familiekring thuis op 3 september 1996

De kinderen, kleinkinderen en de familie
danken U voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen Tel. (054) 41 33 62

Vader,

*eindelijk heb je rust gevonden. Gij die leefde in het
vooruitzicht het wat kalmer aan te gaan doen en nog
vol vooruitzichten waart op vele gelukkige jaren in
uw huiselijk midden, werd van ons weggerukt als een
bliksem een stoere boom heeft geveld. Bomen ster-
ven staande en jij zijt die boom geweest.*

*Niemand hebt jij ooit bewust pijn willen doen en uw
heengaan is de enige pijn die jij niet hebt kunnen
vermijden. Steeds zijt jij een goede echtgenoot, va-
der, grootvader of familielid geweest, altijd bereid om
te helpen en te dienen. In uw eenvoud waart jij groot,
in uw dienstvaardigheid onvergelijklijk.*

Begrav. Van den Driessche Tel. (054) 41 28 50