

"Wie zijn taak als mens  
vervulde in dit leven,  
hem zal God zijn vriendschap  
en zijn liefde geven." (W. Bruyninckx)



Gedenk in uw gebed en offer

**DE HEER**

**Nestor BATSELIER**

echtgenoot van

**Mevrouw Helene UITTENHOVE**

Geboren te Moerbeke op 7 mei 1910  
en godvruchtig overleden in de  
H. Hartkliniek van Geraardsbergen op  
31 juli 1984, gesterkt door de H. Sakra-  
menten der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.

---

Wat wij allen vreesden en toch moeilijk  
konden geloven is nu toch gebeurd: onze  
goede vader ging heen. Wij buigen het hoofd  
in stille droefheid om dit verlies, maar wij  
kijken ook terug met fierheid op dit leven van  
arbeid en plichtsvervulling.

Gewerkt immers heeft hij, en zeer veel!  
Ver van huis en dichtbij, in allerlei omstandig-  
heden! Steeds wou hij zorgen voor zijn gezin,  
om hen was hij bekommerd. Weten dat die  
zware arbeid bijdroeg tot het welzijn van de

zijnen maakte hem draaglijk, zelfs licht... Ook  
toen hij een welverdiende rust mocht genieten  
was hij blij dienst te kunnen bewijzen door het  
opknappen van allerlei karweitjes.

Lichaamskracht is echter niet eeuwig, ook de  
zijne takelde af en maakte hem afhankelijk van  
de zorgen van anderen...

Bemide Echtgenote en Kinderen, Uw stille  
dagelijkse zorg tijdens mijn arbeidsleven is  
een zorg geworden van dag-en-nacht de laatste  
jaren. Dank U voor al die inspanningen, voor  
die vele nachten van waken en helpen. Moge  
de Heer het U eenmaal vergelden.

Dierbare Kinderen, Kleinkinderen en Familie,  
Gij hebt allen het uwe bijgedragen om de zorg  
van moeder te verlichten. Dank U voor Uw  
hulp en bezoeken!

Vergeet mij niet in Uw gebed!

---

De families BATSELIER, UITTENHOVE, NIJS  
en CLAUS

danken U voor de bliken van kristelijk mede-  
leven, uw gebed en uw aanwezigheid.

---

Begraf. ond. Andries, Station, Moerbeke  
Tel. (054) 41 34 10