

*Niemand leeft voor zichzelf,
Niemand sterft voor zichzelf,
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
Hem behoren wij toe.*

GEDENK IN UW GEBED

MEVROUW

HILDA BATTEAU

echtgenote van de Heer
NORBERT POLLET

geboren te Bevere op 8 maart 1919 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 20 januari 1977, gesterkt door het sakrament der zieken.

—

Met pijn in het hart om haar heengaan uit de tijd naar de eeuwigheid bij God, denken wij met dankbaarheid terug aan het schoon-gedragen leven van Hilda. Haar leven liep dikwijls langs een moeilijke weg van beproevingen, ziekte en zorgen. Zij leefde echter voor anderen en daardoor werd haar eigen last lichter om dragen.

In haar gezin was zij een zorgzame echtgenote en moeder. Zij leefde het wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen intens mee. Voor hulp en raad was zij altijd gereed. Zij was voor hen de band van liefde en eenheid. Hun genegenheid en aanhankelijkheid was dan ook haar grootste vreugde. Familieleden en geburen wisten dat zij altijd op haar konden beroep doen in alle noden.

Als conciërge in dienst van de Parochiale werken, was zij haar parochiepriesters genegen en dienstbaar zonder berekening. Op haar

eerlijkheid en haar toewijding konden zij bouwen als op een rots. Zij leefde niet voor zichzelf, zij gaf zichzelf zonder haar eigen wankele gezondheid te sparen. Vroegtijdig nam de ziekte haar uit ons midden weg. Het lijden en de pijn van de laatste maanden droeg zij met geduld en overgave om anderen zo min mogelijk tot last te zijn. In ons verdriet willen wij U toch danken God om dit schone leven, om alles wat zij voor ons betekende. Op U heeft zij ook haar vertrouwen gesteld. Wij bidden U, neem haar op in Uw eeuwige liefde.

Dierbare echtgenoot, kinderen en keinkinderen, gij waart de vreugde van mijn leven, gij waart de sterkte en de kracht om mijn lijden te dragen, ik heb genoten van uw genegenheid. Blijf mij in uw gebed gedenken, ik blijf samen met onze Eric met U verbonden. Wees verder ook een steun voor elkaar.

Beste familieleden, vrienden en geburen, ik dank U voor alle vriendschap, vergeet mij niet in uw gebed.

De Heer Norbert NOLLET,

De Heer en Mw Joël NOLLET-FAUCHER
en kinderen,

De Heer en Mw Gilbert NOLLET-PETRENS
en kinderen,

De families BATTEAU, LEENAERT,
NOLLET en WALRAET,

*danken voor de kristelijke blijken van
deelneming in rouw en gebeden.*