

Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat waard is om niet te vergeten.



GEDENK IN UW GEBED DE HEER

Richard - René BATTEAU

echtgenoot van Mevrouw

Justine-Alma-Lisette CONTRERAS

geboren te Melden op 5 januari 1928
en schielijk overleden te Etikhove op
22 juni 1976.

Een leven vol bedrijvigheid en dat nog zoveel kon bieden voor de toekomst werd plots afgebroken. En hier denken wij aan de vermanende woorden van de Heer: « Wees bereid ». Voor velen, en vooral voor zijn teergeliefde echtgenote, zoon en ouders is zijn onverwacht heengaan een pijnlijk verlies. Wie zou gedacht hebben dat zijn geliefd fietstochtje hem niet meer zou thuis brengen.

De plotse dood geeft ons broze mensen zalige lessen: zij leert ons hoe klein we zijn tegenover God, de Schepper, Heer en Meester van het leven en hoe kort maar beslissend dit

aards^e leven is voor de eeuwigheid. Dikwijls wordt het leven afgebroken in de volle kracht van dit leven dat nog vele jaren van dienstbaarheid kon schenken.

In al ons lijden bidden wij, de Heer God, voor deze echtgenoot, vader en zoon die ons zo dierbaar was, dat hij in zijn liefde mag voortleven.

Wij danken de Heer, voor alle goedheid die van hem is uitgegaan. Wij danken, dat hij, zo verankelijc als hij was, voor ons een mens geworden is om van te houden.

Heer,
Geef hem de eeuwige rust,
laat het eeuwig Licht voor hem
schijnen,
laat hem in vrede rusten.

Mevrouw Richard BATTEAU-
CONTRERAS Alma,
Jongheer Annicq BATTEAU
en verloofde.
De heer en mevrouw
René BATTEAU-TOMME,
De families BATTEAU-TOMME,
CONTRERAS-VAN DEN DRIESSCHE

danken U voor de blikken
van genegenheid en uw
gebed bij dit afsterven.

Vandevelde, Oudenaarde