

Haar heengaan is de oorzaak
van ons verdriet.



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Marleen BATTHEUS

echtgenote van

Heer Eddy PUNNEWAERT

geboren te Geraardsbergen op 17 december 1954 en overleden te Gent op 16 mei 1993, gesterkt door het H. Sakrament.

Over een vrouw als Marleen worden geen boeken geschreven. Daarvoor was haar leven te eenvoudig. Maar juist in deze eenvoud ligt haar grootheid. In deze eenvoudige vanzelfsprekendheid, waarmee ze spontaan hielp waar ze kon. In die kommerkelijke bezorgdheid waarmee ze gewoon was te omringen. In die natuurlijke drang

dienst te bewijzen, wat voor haar als een tweede natuur was.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik moet U niet zeggen hoe graag ik nog vele jaren bij jullie zou hebben willen blijven. Het is nu anders gegaan dan we hadden gehoopt.

Ik ben U oprecht dankbaar voor alles wat ge voor mij gedaan hebt, uw liefdevolle bezorgdheid en genegenheid.

Blijf niet wenen om mijn heengaan. Vaarwel allemaal en blijf me in uw gebeden gedenken.

De families PUNNEWAERT

BATTHEUS

SPITAELS

MALFROID

danken U voor de blijken van innige deelneming.

Moulart-Herregodts

van de maele