

Niets is zekerder dan de dood.
Niets is onzekerder dan het uur.
St. Augustinus



Aandenken aan
de heer

Bernard Arthur Baudisco
weduwnaar van mevrouw
Marie-Rosalie Van Wayenberge

geboren te Oprakel op 10 februari
1909 en godvruchtig overleden in fa-
miliekring te Overboelare op 27 sep-
tember 1993, gesterkt door de HH.
Sakramenten der Zieken.

De families

Baudisco, Van Wayenberge,
Gyselincx en Lefebvre

danken u voor de blijken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.

Bernard zijn leven was werken. Tot
op hoge leeftijd heeft hij in zijn tuin
kunnen werken en zijn plan kunnen
trekken. Dank zij de goede zorgen van
zijn dochter en haar gezin mocht hij de
laatste maanden tot rust komen.

Wie zal doorgronden het leven van een
mens ? Wat is er soms niet aan onuit-
gesproken leed ?

Wij vertrouwen dan ook op de Heer
die geen mens laat vallen en die hem
steeds zo ver mogelijk tegemoet komt
en wij bidden :

Mijn Heer en mijn God,

Gij draagt zorg voor elke mens.

Gij neemt ook hem op in het geheim
van uw goedheid.

Schenk hem de vreugde van uw barm-
hartigheid en menslievendheid en laat
hem rusten in uw vrede.