



Bid voor de ziel van

Mejuffer

Emma Baudisco

Geboren te Opbrakel de 19 augustus 1884 en
zachtjes in de Heer ontslapen te Liedekerke,
St Rafaël-instituut de 29 maart 1962.
Gesterkt door de Troostmiddelen der H. Kerk.

Barmhartige God. Gij geeft ons het leven als een weldaad, met zijn lief en zijn leed. Gij geeft ons ook de mogelijkheid om hier op aarde onze eeuwige zaligheid te verdienen. En wanneer ons uur gekomen is, roept Gij ons bij U om te delen in Uw eeuwig geluk.

De dierbare overledene was een van die brave kristene mensen, zonder uiterlijk vertoon, maar diep gelovig en goed van hart. Haar leven was beheerst door twee bezigheden die er eeuwigheidswaarde aan geven: arbeid en gebed. Ze heeft gewerkt zo lang ze kon. Na 10 jaar haar zieke moeder bijgestaan te hebben, is ze in dienst gegaan, met grote toewijding voor allen, Steeds betrouwend op Gods hulp, en Maria's bescherming liet ze geen gelegenheid voorbijgaan om te bidden. Ook de missies was ze zeer genegen.

Ze is gestorven zoals ze geleefd heeft: zacht en eenvoudig. Haar schone ziel werd teruggeroepen naar het Vaderhuis,

Dierbare Familieleden, vergeet mij niet in uw gebeden.

Beste Mevrouw, bij U heb ik meer dan dertig jaar als trouwe dienstmeid gewerkt, ik dank U voor uw goedheid. Ik weet dat gij mij niet zult vergeten. Tot weerziens in de Hemel.

Dank ook de Eerwaarde Zusters om de goede zorgen.

Heilig Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.