

Wij smeekten U, o Heer, haar leven te willen  
verlengen en Gij hebt haar het eeuwig leven  
geschonken. (H. Hieronymus)



**DANKBAAR AANDENKEN**

aan Mevrouw

**Maria, Julia, Germaine BAUDISCO**

echtgenote van de Heer

**Cesar VAN DE PONTSEELE,**

geboren te Opbrakel op 5 mei 1913

en godvruchtig in de Heer ontslapen te

Gentbrugge op 29 juni 1972.

---

Voor de eeuwige raadsbesluiten van de  
Vader in de hemel buigen wij ootmoedig het  
hoofd en zeggen : "Heer, Uw Wil geschiede !"

Naar dit woord van de Heer, heeft ook deze  
duurbare overledene geleefd. Haar kwaal was  
ongeneeslijk en toch heeft zij met moed en  
kristelijke onderwerping het steeds toenemende  
lijden gedragen. Haar gebed en het ontvangen  
van de sacramenten gaven haar de kracht om  
in kalmte haar leven aan de Allerhoogste te-  
rug te schenken.

Met Kristus heeft zij haar kruis gedragen,  
met Hem kan zij nu ook het eeuwig geluk  
bezitten.

Beminde echtgenoot en lieve kinderen, hebt  
dank voor uw genegenheid en bezorgdheid, die  
mij zoveel troost hebben gegeven in deze  
moeilijke dagen. Vergeet mij niet in uw  
gebeden : zo zult gij het best de gedachte aan  
uw echtgenote en moeder in uw hart bewaren.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust !

De families BAUDISCO, VAN DE PONTSEELE,  
GYSELINCK, VINCKE

**BEDANKEN.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel