

Heer, uw Wil geschiede. Amen.



Bid voor de ziel

van de Heer

PETRUS BAUDISCO

echtgenoot van Mevrouw

CLEMENTINE GYSELINCK

geboren te Oprakel de 25 September 1876,
en er godvruchtig overleden de 13 October 1953,
Gezalfd met de H. Olie.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.



Alhoewel de overledene een hoge ouderdom had bereikt, toch was zijn heengaan onverwacht. Maar troostvol is het te weten dat voor de gelovigen het leven niet wordt weggenomen maar enkel veranderd en verbeterd.

De Heer heeft mij vele jaren geschonken die ik dankbaar heb gebruikt om Zijn wegen te bewandelen in het volbrengen van mijn dagelijkse plicht.

Zijn levenstaak is volbracht en hij is teruggegaan naar zijn Schepper om loon naar werken te ontvangen.

Gans zijn leven heeft hij gewerkt om zijn kinderen in eer en deugd op te voeden en zeker zag hij met voldoening hoe zijn talrijke kinderen hun weg door het leven gingen naar het voorbeeld dat hij zelf hen had gegeven.

Bemide echtgenote, God had ons samen een taak gegeven, die we beiden naar best vermogen hebben volbracht. Ik dank U voor uw goede zorgen en tedere genegenheid: wij hebben samen gelukkige dagen gesleten.

En gij, mijn bemide kinderen, ik dank U voor uw blijken van innige liefde en dankbaarheid. Vergeet nooit de goede voorbeelden, die ik U gaf en blijft mij gedenken in uw gebeden en gedurende de H. Mis.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 j. & 7 q. afl.)



De Familiën BAUDISCO-GYSELINCK,
MAES-DE SPRINGER ;

Danken U voor de blijken
van oprechte deelneming
door U Betoond.

Nederbrakel Druk. We O. Surdlaourt.