

BID GOD VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## RACHEL BAUTE

Echtgenote van de Heer REMI COOMAN

geboren te Oostvleteren, op 13 januari 1893 en godvruchtig overleden te Avelgem, op 7 september 1965, gesterkt door de sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Zij was lid van de Bond van het H. Hart

Ons Moeder is zo plots naar de hemel gegaan, juist alsof O.L.Heer zelf haast had om haar niet te doen lijden op het ogenblik van het heengaan van haar dierbaren.

En toch was zij bereid als niet één! Die goede Moeder! Ze durfde het zelfs te zeggen: « we worden oud en moeten gereed zijn om naar O.L.Heer te gaan ». Ze leefde altijd dicht bij Hem, haast in een gedurig bidden. Door dit intieme contact met Hem was zij altijd zo goed voor iedereen. Haar dagelijkse H. Communie in de Eucharistieviering was haar grote vreugde en kracht.

Gevoed door die liefde van Christus benaderde Moeder iedereen. Haar Echtgenoot en haar kinderen en kleinkinderen en de vele mensen die zij dagelijks met haar bijna spreekwoordelijke bezorgdheid omringde.

Het was niet zonder reden dat ze telkens, bij het verlaten der kerk even stilhield bij het beeld van de Moeder van Altijdurende Bijstand!

Ze zag O.L.Vrouw zo gaarne en die simpele diep-christelijke vroomheid heeft haar helpen volop Moeder zijn.

Dat is « geven » aan iedereen uit goedheid en bekommernis. Aan haar Echtgenoot de volle gave van een lang heerlijke samenzijn en samenopgaan naar God de Heer met en door hun kinderen.

Wij hebben allen het beste van ons zelf te danken aan ons Moeder! Wat zullen we U missen in de dagelijkse dingen, maar vooral als er een moeilijk moment komt. Maar we weten dat U bij O.L.Heer nog meer ons beste Moeder zult zijn!

Uw lieve Kleinkinderen zullen niet meer van school direct naar U toekomen met hun huiswerk en hun kinderzorgen, omdat ze wisten dat U letterlijk alles voor hen zoudt doen. Maar ze zullen nog graag luisteren naar uw oude schone vertellingen en uw liefdevolle raad.

Al de mensen uit uw gebuurte en uw parochie bij wie verdriet in huis kwam en waar ons Moeder, o zo begrijpend, heenging of ze ontving, zullen voor U en wellicht tot U bidden, opdat U ook vanuit de hemel uw taak zoudt voltooien.

Sint Jozef, de Patroon van de goede dood, die U iedere avond hebt aanroepen, zal U binnenleiden in de eeuwige vreugde van het Vaderhuis.

In kinderlijke dank gedenken wij U om zoveel onzegbare dingen vol goedheid en om uw eenvoudig schoon christendom.

Bid u dan ook steeds voor ons allen uw dierbaren en al de geburen en de mensen van onze parochie opdat uw levensvoorbeeld voor ons allen een wegwijzer zou zijn naar de Vader uit de Hemel!

**H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!**

Heer Remi COOMAN,  
kinders en kleinkinders,

danken U om de blijken van kristelijke deelneming en gebeden.

Drukk. Lenco - Avelgem.