



Dankbare herinnering aan
De heer

Georges BAUTERS

weduwnaar van mevrouw
Clara DE ZITTER

Mijnwerker - Brancardier.
Lid van de K.B.G.

Geboren te Sint-Kornelis-Horebeke
op 9 augustus 1921 en plots in de Heer ontslapen
te Ronse op 16 september 1997.

Begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie van de H. kerk.

De families danken u voor uw gebed en medeleven.

Pa,

In de mijnen hebt ge gewerkt,
gezwoged voor je hele gezin.
Wanneer het jou iets beter kon gaan
riep God ons moe bij ons vandaan,
maar je leefde en werkte voor ons allemaal.

In Lourdes ontmoette je Margriet,
en kwam er weer geluk in het verschiet.
Jullie gaven ons samen een thuis.
Nu blijven voor ons enkel herinneringen
aan zoveel mooie dingen.

Voor al wat je deed, zeggen wij dank.
Wij dragen je in ons hart en zullen
je missen elke dag.

Rust nu in vrede samen met ons moe
onder de hoede van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Namis op vrijdag 24 oktober 1997 om 18.30 uur in de
dekanale kerk Sint-Pieter te Brakel.

Rouwd. & Drukw. B.V.B.A RAOUL, Brusselsestraat 70, Brakel,
Tel. 055 / 42 24 49

