

Ten paradijze geleiden U de engelen !



GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

Henri BAUTERS

weduwnaar van **Mevrouw Irma DE RODDER**,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 3 augustus 1891 en godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 26 mei 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder - Vuurkruiser - Voorzitter van de plaatselijke Oudstrijdersbond

Lid van de Koninklijke Muziekmaatschappij « St.-Cecilia », van de Bond Gepensioneerden en van de Confrerie H. Cornelius.

Een man met een groot en gul hart is op gezegende leeftijd van ons heengegaan. In ons zal hij blijven verder leven als een eenvoudig, kristelijk en goedhartig mens die steeds een vriendelijk en bemoedigend woord over had voor zijn familieleden en zijn omgeving. Over zijn eigen tegenslagen klaagde hij nooit, daarmee had hij nu eenmaal leren leven : de oorlog 1914-1918, het vroegtijdig verlies van zijn jongste zoon Robert, het overlijden van zijn echtgenote Irma, die hij thuis jarenlang met genegenheid verzorgde en die hij, de weken die haar dood voorafgingen, dag na dag ging bezoeken van St.-Kornelis-Horebeke naar de kliniek te Oudenaarde. Vader droeg zijn kruis gelaten en verbitterdheid heeft in zijn hart nooit plaats gevonden. Integendeel : met een kwinkslag en een vro-

lijke noot in al zijn gesprekken trachtte hij elkeen van zijn sombere gedachten af te zetten en sprak hen, op een wijze eigen aan hem alleen weer moed en vertroosting in.

Dan kwam ook voor hem de dag dat de zoon in zijn leven onderging. Donkere wolken pakten zich samen aan de heldere hemel en het licht moest plaats maken voor de duisternis. Machteloos moesten wij toezien hoe vader in een tijdspanne van een tweetal dagen uiting als een kaarsje en zijn echtgenote Irma en zoon Robert ging vervoegen bij God en zijn engelen. Alles was volbracht...

Dierbare kinderen en kleinkinderen, heb dank voor de zorgen, de liefde en genegenheid die ik van u allen steeds mocht ontvangen. Troosten wij elkaar in de wetenschap dat dit leven slechts een tijdelijk verblijf is dat ons voorbereidt op ons eeuwig bestaan in de hemel, zoals ook Jezus ons is voorgedaan. Gedenk mij in uw daden en gebeden, ook ik bid voor u, want weldra zien wij mekaar weer bij God in Eeuwige Vreugde.

Beste familieleden en vrienden, eveneens dank voor uw vriendschap en genegenheid. Bidt ook gij voor mij, mekaar trouw in Jezus Kristus, onze Heer.

De families BAUTERS, DE RODDER, TIREZ, PAEME,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel