

Welaan dan, goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van Uw Heer.

†

**Bidt voor de ziel van
Mevrouw**

Maria, Clara BAUTERS

weduwe van de
Heer André SEPP.

Geboren te Balegem op 27 december 1898 en godvruchtig overleden te Zottegem, Kliniek Sint Elisabeth op 30 december 1979, gesterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken.

Zoals haar leven, zo was ook haar heengaan: stil, zacht, eenvoudig en bescheiden... als een ongemerkte overgang van het aardse leven naar het eeuwige leven, naar de hemelse rust, naar de blijvende vrede, de altijdduurende zaligheid.

De dierbare overledene heeft de genade gekregen van verre reeds een verwittiging te krijgen voor mogelijks heengaan. Ook nu heeft zij het aanvoeld: het uur van scheiden was gekomen. Zo heeft zij dankbaar geleefd voor de maat, die haar nog gegund was. Zij wist het: God is de

Heer van het leven: Hem moeten wij het ook toewijden. Zij was een vrouw met geloof en de Heer dankbaar wilde zijn. « Heer, hoe wonder zijn Uw wegen. Maar hoe klaar blijkt het dat Gij de Heer en Meester zijt ».

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen hebt dank voor uw genegenheid welke ik zo veelvuldig heb mogen ondervinden. Ik ben Vader gaan vergezellen en samen zullen wij nu over u waken en voor u bidden. Blijft ons verder indachtig met uw liefde en genegenheid in uw dagelijkse gebeden.

H. Hart van Jezus, wees mijn zaligheid.

De Heer en Mevrouw
Gerard BAELE-SEPP Jeanne,
haar kinderen,

De Heer en Mevrouw
Antoine BAELE-SPRANGERS Frida,
haar kleinkinderen,
Jonge Heer Pascal BAELE,

haar achterkleinkind,
De families BAUTERS, SEPP, GRIJP,

danken U voor de kristelijke
deelneming.

Druk. Mevr. Haesebeijt - Oosterzele