

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn  
voor alle komende tijden. Ps. 23

†

Wil samen met ons in uw gebed gedenken

## **De Heer Oscar, Omer BAUTERS**

weduwnaar van Mevrouw  
Augusta, Bertha DEDEKEN,

geboren te Huise-Lozer op 17 oktober 1896  
en godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw-  
ziekenhuis te Oudenaarde op 15 oktober  
1987, gesterkt door de H. Sakramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen.

Ere-voorzitter van de kerkfabriek en lid van  
de godvruchtige genootschappen der  
parochie.

Lid van de bond der gepensioneerden.

---

We hadden zo graag nog je 91ste verjaardag wil-  
len vieren, lieve oude vader. Maar voor jou stond  
het levensboek volgeschreven : het was echt de  
laatste bladzijde, toen we je in het ziekenhuis  
moesten achterlaten. Je zou er inslapen, zo zacht  
en nauwelijks merkbaar, om te ontwaken in de  
Eeuwigheid, waar de lasten van het oud gewor-  
den zijn niet langer meer bestaan.

Vol werkkracht en onvermoeibare levenslust had  
je een mooi gezin opgebouwd; we zijn rondom  
je blijven wonen. Het ouderlijke huis van eens,  
bleef voor ons "thuis", waar vader was. Eerst  
kwamen we er ontelbare keren weer om je inzicht  
vragen, je wijze raad in dagelijkse zorgen. En zo-  
lang je krachten er nog waren, was je gelukkig

ons te kunnen helpen. Naarmate de jaren je  
kwetsbaarder maakten, je stappen trager, je be-  
wegingen moeizamer, werd je ons nog dierbaar-  
der : onze warme genegenheid voor je groeide  
tot een zorgend om je heen zijn, om je rustige  
levensavond met aangename dagen in te vullen.  
En ondertussen groeiden je kleinkinderen op :  
ze stichtten hun eigen gezin en schonken je reeds  
je eerste achterkleinkinderen. Dit steeds nieuw  
leven wist iets van speelse vrolijkheid en goed-  
doende warmte in je hart levend te houden.  
Allen hielden we van je om je innemende aan-  
dacht, je begripvend begaan zijn met ons, je stille  
dankbaarheid voor de kleine attenties waarmee  
we je kwamen blij maken.

Vandaag moeten we je naar je laatste rustplaats  
brengen; een weemoedig gevoel van treuren  
mengt zich met wat nu herinnering wordt...  
We danken je lieve vader, voor alles wat je voor  
ons geweest bent. En we danken de Heer die  
ons de kans heeft gegeven op onze beurt heel  
veel voor jou te hebben kunnen betekenen.

De parochiegemeenschap van Lozer sluit zich aan  
bij deze dank : in alle bescheidenheid heeft  
Oscar zich vele jaren plichtgetrouw ingezet als  
voorzitter van de kerkraad. Wij bidden dat zijn  
toewijding en stichtend voorbeeld van diepgelovig  
mens in de hemel overvloedig mag beloond wor-  
den.

---

Zijn kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen en de families  
BAUTERS - DE SLOOVERE en  
DEDEKEN - MICHELS

danken U voor de blijken van deelneming  
en uw gebeden.

---

Drukk. Vanderhaegen Kruishoutem