

De vrede der ziel in het uur der dood is dikwijls het begin der beloning van de rechtvaardige.

† BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer TRIFON BAUTERS

Echtgenoot van Mevr. RENILDE BOURDEAUD'HUY

Geboren te St Kornelis-Horebeke, de 12 Maart 1867
en er godvruchtig overleden de 17 September 1953,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van het genootschap van de H. Franciscus-Xav. en
van de Confrerie en de bond van het H. Hart.

Gedurende meer dan 50 jaar kerzanger.

TRIFON was een eenvoudig, brave en wijze ouderling in wie het christen geloof diep lag ingeworteld. Hij was een christen met de daad, een voorbeeldig Xaveriaan, altijd bereid tot het goede: in één woord zijn leven was de gedurige uiting van zijn diep christene overtuiging. Ook won hij alle harten door zijn vredelievend woord, zijn opgeruimd karakter, zijn voorbeeldige werkzaamheid en dienstvaardigheid. God gaf hem de bezorgdheid en het gezag van een vader. Op zijn lange levensbaan behartigde hij het welzijn van zijn huisgezin en bestuurde hetzelfde met wijs beleid.

Door taaië arbeid en ouderdom gekreukt werd hij ziek. Niemand kon hem helpen, doch de Heer is hem ter hulp gekomen op het bed van smarten. Met stichtende onderwerping aan de wil des Heren ontving hij de laatste H. H. Sacramenten en gedurende tal van weken verdroeg hij geduldig de lasten zijner onverbiddelijke ziekte.

Met een bewonderenswaardige kalmte, geloof en betrouwen zag hij de dood te gemoet; en thans, omringd van zijn duurzame familie gaf hij zijn schone ziel aan zijn Schepper terug.

Beminde Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U om al de zorgen welke gij mij met zóveel liefde hebt verleend. Hoe pijnlijk ons ook het scheiden valle, troost U; eens zien wij elkander weder in de Hemel, waar ik steeds voor U zal bidden. Intussen, wilt ge gelukkig zijn op aarde en later gerust sterven, blijft godsdienstig, voorbeeldig en deugdzaam. Bidt voor mij.

Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

Mevrouw Triphon BAUTERS, geboren Renilde BOURDEAUD'HUY,

zijn echtgenote;

Mijnheer en Mevrouw Adiel BAUTERS-DE CUBBER en kinderen Gentiel,

Elisabeth, Gerard, Mary en Nelly,

Mijnheer Oscar BAUTERS,

Mijnheer en Mevrouw Charles BAUTERS-BROWAEYS,

Mijnheer en Mevrouw René BAUTERS-LIBRECHT en zoon Marcel,

Mijnheer en Mevrouw Henri BAUTERS-BOURDEAUD'HUY en kinderen

Denis, Joseph, Paul en Annie, *zijn kinderen en kleinkinderen;*

De familiën BAUTERS, BOURDEAUD'HUY & VAN INNIS;

DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEELNEMING
IN ROUW EN GEBEDEN.