

De mens en weet vandage niet
Wat morgen hem kan brengen ;
Noch hoe, noch waar de felle dood
Hem in de weg zal springen.

G.G.



Tot vrome nagedachtenis van

De heer Lucien BAUTSOENS

zoon van wijlen

Heer en Mevrouw Leon en Anna VAN LIERDE
geboren te Zarlardinghe de 27 juni 1928 plotse-
lings door een ongeluk overleden te Meerbeke
de 25 december 1962.

Op een uur dat gij niet denkt zal de Zoon des
mensen komen... Weest dus bereid !

Welzalig de mens die alzo poogt te leven, zoals
hij in het uur van zijn dood wenst bevonden te
worden. Nav. Christi.

Het sacrificie dat Gij van ons vraagt, o Heer,
is zwaar en pijnlijk. Wij buigen het hoofd met
onderwerping en zeggen : " Vader, dat niet onze
wil, maar de Uwe geschiede, "

Bemide zusters, broeders en bloedverwan-
ten, hebt dank voor uw liefdevolle toewijding en
genegenheid gedurende mijn leven ; de Heer zal
er U mild om lonen, Gedenkt me steeds in uw
gebeden. Tot weerziens in het Hiernamaals. Beste
Vrienden schenkt mij ook een vurig gebed.

GEBED

O God, aan Wie het eigen is steeds te verge-
ven en genadig te zijn, wij smeken U nederig
voor de ziel van Uw dienaar Lucien, die Gij heden
uit deze wereld hebt genomen. dat Gij haar aan
de macht van de vijand niet zoudtoverleverenoch
haar voor altijd vergeten: gebied aan Uw engels
haar te ontvangen en te leiden in het hemels
vaderland, opdat zij, die in U geloofd en op U
gehoopt heeft, niet in de pijnen der hel kome,
maar de eeuwige vreugden moge genieten.

De familiën BAUTSOENS,
VAN LIERDE,
SOETENS en
VAENSTOCK,

danken U van harte om uw deelneming in hun
pijnlijke rouw.

VAN DE MAELE