

Ik ben de verrijzenis en het leven ; wie in mij geloof, zal leven, ook al is hij gestorven. Jo. 11, 25.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# OSCAR BAUTSOENS

Echtgenoot van Mevrouw  
**BERTHA DE RIECK,**

geboren te Haine-St Pierre de 13 December 1904 en overleden te Deftinge de 22 December 1954, bediend met de H. Olie.

Plots en onverwachts is de Heer hem komen oproepen voor het eeuwigheidsleven. De waarschuwing van de Heer geldt voor elken mens : " Waakt en bidt, want gij kent dag noch uur." Mt. 25, 13.

Gelukkig de mens die niet onvoorbereid wordt getroffen, en van de Heer zal mogen vernemen : "Wel zo, goede en getrouwe dienaar, over kleine dingen waart gij getrouw, over veel dingen zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uwen Heer.

In de laatste maanden had de Heer hem met lijden en ziekte bezocht. In Gods oog zijn het louteringsmiddelen waardoor de mens voor zijn zwakheden en fouten kan voldoen. Voor goede christenen is het een gelegenheid om de Heer een groter liefde te betuigen, want in het aanvaarde of vrij gebrachte offer openbaart zich de edelmoedigheid van het menselijk hart.

Menselijker wijze gezien is een vader er zo nodig voor de opvoeding der kinderen en het stoffelijk welzijn van het gezin. Liefdebanden ziet men niet gaarne losrukken, maar zou men bestendig willen. Hier staat men voor het mysterie van de eerste zonde-schuld en het breken der mooie orde door God aanvankelijk gewild. De mens kan niets anders dan ootmoediglich buigen voor Zijn Wil en zich vol vertrouwen in Zijn vaderlijke armen werpen. God laat ons nooit alleen en weet uit de beproeving geestelijk voordeel te trekken.

Duurbare echtgenote en kinderen, smartelijk is mijn heengaan voor u geweest. Zoekt uw troots in het gebed en in de H. Mis. God zal helpen. Wordt tot lafenis mijner ziel.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.  
H. Maria, Moeder van God en onze Moeder, b.v.o.



De Familiën BAUTSOENS, DE RIECK, VERBRUGGEN  
en DE NORRE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun teer-  
gelliefde afgestorvene

DANKEN U.

Uitg. De Croo G. Deftinge.