

„ Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij
haar aandacht voor de daagse dingen
die door haar hoofd en vingers gingen
en alles wat zij was voor U en mij”.

A. van Wilderode

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Raymonde, Sidonie Bautsoens

echtgenote van de Heer

FRANS LABEAU

geboren te Haine-Saint-Paul op 31 januari 1929 en
in vrede ontslapen te Brakel op 14 december 1984
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Het zal een kerstfeest vol weemoed zijn, Moeder,
omdat gij, die het hart van ons allen waart, er niet
meer zijt.

Gij hadt de klokken van onze kerktoeren gehoord, die
laatste avond; waren zij voor U de wenk van de Heer
om op tijd te zijn voor het kerstfeest in de hemel?
Was het om van dicht bij God onze Nieuwjaars-
wensen te aanhoren, zoals de kleinkinderen ze
voortijdig hadden neergeschreven en geleerd in ons
aller naam.

Wij wisten dat uw grote hart, zo broos en wankel
was, hoe fel en sterk toch heeft het voor ons
geklopt.

Hoe krachtig was het in de pijn, begrijpend en zo
diep voelend, met ons mee, bekommerd om voor ons
een warme thuis te maken, ons te leren goed zijn
voor iedereen. Dat hart van U, Moeder, dat ons
eenvoudig, echt gelovig wou, en dat er zovelen
gelukkig heeft gemaakt: vader, uw geliefde moeder,
ons uw kinderen en kleinkinderen, Ingrid nog in het
bijzonder, de vrienden en de burens.

Wij hadden U willen koesteren nog, nog menig
lange jaren, zoals gij ons gekoesterd hebt, maar
gij zijt zo snel van ons weggegaan, en wij staan
verrast met zoveel liefdegaven, onbeholpen, biddend
nu tot God en Zijne Moeder dat gij ons troostend
nabij moogt blijven en voelen laat dat wij niet
eenzaam achter blijven, maar in uw hart en in uw
voetspoor blijven.

Dank U, Moeder, wij vergeten U niet!

Namis: vrijdag 4 januari 1985 om 19.30 uur.

De families BAUTSOENS, LABEAU,
SPITAEELS, VEKEMAN
danken U voor de blijken
van kristelijk medeleven.

Begravenissen A. Marroyen - Kasteelstraat, Brakel
Drukk. L. De Ruyver - Neerstraat, Brakel