

De tijd om God te zoeken is het leven,  
de tijd om God te vinden is de dood,  
de tijd om met Hem samen te zijn  
is de eeuwigheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## **Alice BAUWENS**

weduwe van de Heer

**August, Albert D'HONDT,**

geboren te St.-Kornelis-Horebeke

op 7 juli 1923 en godvruchtig overleden

in het Onze Lieve Vrouwehospitaal

te Oudenaarde op 16 april 1986, voorzien

van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden

van Horebeke.

« Ik ben overtuigd dat het lijden van deze  
tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die  
ons geopenbaard zal worden », zo schrijft  
de Apostel Paulus. (R. 8,18)

In het overwegen van deze woorden kun-  
nen wij kracht vinden om het lijden te  
aanvaarden als kristene mensen.

Alice leefde als een hoopvolle vrouw die  
geloofde in deze woorden. Zij heeft ge-  
deeld in het lijden met Kristus, zo zal zij  
ook met Hem delen in de hemelse vreugde.  
Zij is gestorven op de dag dat wij het

eerste jaargetijde herdachten van het af-  
sterven van haar echtgenoot. Amper een  
jaar na zijn dood heeft ook zij ons verlaten.  
Voor haar is alles nu volbracht. Wij bidden  
met de Kerk dat de Heer haar de blijvende  
rust schenke in de schaduw van het nieu-  
we kruis dat pas boven onze toren werd  
geplaatst.

Kinderen en kleinkinderen, dank voor uw  
goede zorgen en genegenheid. Bewaar de  
herinnering aan mij in uw hart en in uw  
gebeden. Beste verwanten en vrienden, dank  
voor uw medeleven. Goede verpleegsters en  
personeel van het ziekenhuis, om uw lief-  
devolle zorgen en steun, van harte dank  
en tot weerziens.

H. Cornelius, patroon van onze parochie,  
bid voor ons.

De families BAUWENS, D'HONDT,  
MINNAERT, DE METS,

danken U oprecht voor uw blijken van  
deelneming in hun rouw.

Begr.-Crematie RAOUL, Brakel

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel