

Hij was ons duurbaar in het leven, vergeten wij hem niet na zijn dood.

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

# ALFRED BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw

## Marie-Idolie Van Der Gheynst

geboren te Sint Martens-Lierde, de 3 Maart 1879 en aldaar schielijk overleden op Allerheiligen 1950, voorzien van de laatste troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Gelukkig de mens die zo leeft, gelijk hij wenst in zijn dood bevonden te worden. Nav. XI.

O dood, hoe leert gij ons wat wij hier op aarde maar zijn. O begoocheling van het leven ! Uw roem is slechts een ijdele rook en uw geluk ontsnapt ons op het ogenblik dat wij menen het te bereiken : Vandaag is de mens, morgen verschijnt hij niet meer ; vandaag leeft hij nog in vreugde en plezier, morgen vervult zijn verdwijnen het hart met schrik en droefheid.

Heer, zwaar en onvoorzien is de slag die ons wordt toegebracht ; ondoorgroendelijk zijn Uw raadsbesluiten... Wij buigen ootmoedig het hoofd en bidden : « Onze Vader, Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel. »

Vaarwel, Beminde Echtgenote, onverwachts verliet ik U : aanbidden we Gods heilige wil ! Heb dank om al de liefdezorgen met dewelke gij mij altijd hebt omringd. Bid veel voor mij en tot weerziens in de Hemel !

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.

300 d. afl.

Uitgeverij Van Der Gheynst, Koster, Parike.

De familien **BAUWENS, VAN DER GHEYNST,  
DE COCK en VAN WASSENHOVE,**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

**DANKEN U.**