

Wanneer wij van een leven zingen,
dat uitgeleefd is en voorbij,
dan groeit uit onze herinneringen
een lied van schone en droeve dingen
maar in Gods Licht wordt alles blij.



Wij gedenken
de Heer

Alphonse BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw

Celina VAN CAUWENBERGE

geboren te Schellebelle, op 9 september
1899 en overleden te Wetteren, op 8
oktober 1970, gesterkt door de H. Sakra-
menten en gezalfd met het H. Oliesel.

Nu wij samengekomen zijn in deze kerk
om Alphonse te gedenken in liefde en ge-
bed voor alles wat ons door hem is ge-
bracht, willen wij onze gedachten tot
Christus, onze Heer, verheffen. In levens-
nabijheid met onze dierbare overledene,
voelen en weten wij de waarde die tot ons
kwam in de Eucharistie : het dankbaar

gedenken van de gaven die ons gegeven
zijn in Christus en in onze medemens.
Wij danken de Heer dat Hij ons de
Eucharistie heeft gegeven om elkaar niet
te vergeten.

Uit onze herinneringen groeit het lied
van schone en droeve dingen : het leven
van Alphonse dat zo met ons leven was
verweven in liefde en genegenheid, zijn
trouw en gawe van zichzelf aan ons allen,
zijn werkzaamheid en gediensdigheid, zijn
vreugde en zijn lijden. Moge hij verder
leven bij de Heer en bij ons, in onze her-
inneringen en onze vrede.

Dierbare echtgenote, dierbare kinderen,
familie en vrienden, dank voor uw gene-
genheid, voor de zorgen tijdens die zware
dagen van ziekte.

Moge de Heer u zegenen.

Mevrouw Celina Van Cauwenberge,
Mijnheer en Mevrouw André Tollenaere-Bauwens,
De Families Bauwens, Van Cauwenberge, Vergucht
en Strijmeers,

zijn dankbaar om uw kristelijke deelneming.

begr. wwe de schepper - tel. 79.13.09 wetteren
van nieuwenhuyse