

"Laat ons een oase zijn waar men nog entoesiast is over het leven, over elk leven, ook over het leven dat heel veel moeite kost!"

Phil Bosmans



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Andreas, Desiré BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw

MARTHA VOLKAERT

geboren te Elst op 26 februari 1928 en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te

Zottegem op 20 oktober 1991,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de mijnwerkers-brankardiers.

Stil en vredig, sterk getekend door maanden van ziekte en lijden ben je van ons heengegaan, vader.

Hoe diep ons verdriet is, weet alleen God. Maar we zijn ook dankbaar omdat je er geweest bent en samen met moeder een toonbeeld van een echt gezin.

Het leven was niet altijd mild voor jou. Als zoon uit een eenvoudig kroostrijk gezin ben je, als jonge knaap reeds, afgedaald in de diepe donkere mijn. De arbeid was zwaar en ongezond, doch de vriendschap en collegialiteit met je werkmakers vormden een lichtpunt. En toen heb je moeder ontmoet, en met haar, en later met ons, had je nog meer reden om nog harder te werken. Terwijl je gezondheid meer en meer werd aangetast, groeide de eenheid en harmonie tussen jou, moeder en de kinderen.

Tot de problemen kwamen: jarenlange perioden van ziekte en beterschap, hoop, opnieuw

proberen, terugval. Toen je voorgoed op rust was, bleek je verbondenheid met de natuur: je had nu tijd om een wandelingetje te maken, om zeldzame huisdieren te kweken, om een helpende hand te reiken, om een babbeltje te slaan met vrienden en burens. En je huis werd een haven waar iedereen welkom was.

En je had ook tijd om op bedevaart te gaan naar Lourdes: negen keren ben je bij Onze Lieve Vrouwke van Lourdes wel en wee gaan vertellen. Maar je ziekte was meedogenloos. Al de dingen waarmee je je leven zin gaf, werden je één voor één afgenomen. De liefde tussen jou en moeder werd steeds dieper, en zij richtte haar leven in op jouw maat, en met behulp van ons en andere goede mensen gaf ze je een prinselijke verzorging.

De kinderen en kleinkinderen kwamen en jij was dankbaar voor elk bezoek, elke attentie. Toen je reeds ernstig ziek te bed, je jongste kleinkind mocht bewonderen, heb je geweend: van machteloosheid en pijn, maar ook van diep geluk om zoveel liefde.

Goede God, met pijn in het hart, doch vervuld van dankbaarheid om wat vader voor ons is geweest, vragen wij, neem hem op in uw oneindige liefde en vrede.

O.-L.-Vrouwke van Lourdes, spreek voor hem ten beste.

De familie dankt u voor uw bliken van medeleven.

Namis in deze kerk op donderdag 14 november 1991 te 19.30 uur.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449