

Ten paradijze geleiden u de engelen !



Vroom aandenken aan de

HEER

Armand - Albert BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw Norma DE WEERDT,

geboren te Nederbrakel op 20 april 1899 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in het
Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse op 11 december
1974.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Ik ben de verrijzenis en het Leven, wie in
Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.

Al degenen die onze duurzame overledene
gekend hebben kunnen het getuigen : groot
was zijn geloof. Tijdens zijn lange jaren dat
hij het kruis van ziek zijn te dragen had,
kwam hij niet in opstand, maar verduuldig
heeft hij zijn kruis gedragen met de kracht
van de Heer. Omdat zijn geloof zo groot was
was bidden bij hem als een tweede natuur
geworden. Telkens ook als hij de Heer mocht
ontmoeten in de Heilige Kommunie was hij
diep gelukkig en dankbaar. Dankbaar was hij
ook tegenover zijn echtgenote op wie hij
steeds in liefde en geduld mocht rekenen,
dankbaar ook voor allen die hem omringden
met komervolle zorgen.

Nu wij in deze adventstijd ons voorbereiden
op de komst van de Heer met Kerstdag, heeft
de Heer onze duurzame overledene reeds uit-
genodigd nu reeds bij hem te zijn in de
hemel. Bidden we daarom met vertrouwen dat
de heilige engelen hem ten hemel begeleiden
tot eeuwige rust en vrede.

Duurbare echtgenote, nooit kan ik u genoeg
bedanken voor alles wat gij voor mij gedaan
hebt. Denk nog dikwijls aan mij in uw vrome
gebeden. Ook u allen, beste familie, vrienden
en geburen, dank ik zeer oprecht voor uw
genegenheid en uw kommervolle zorgen. Bidt
ook nu nog eens voor mij dat God mij gena-
digd weze.

De families
BAUWENS, DE WEERDT, ROSCAM, VAN DER
POORTEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel